

## **Experience story**

Sabrina Habes

Van september tot en met december 2016 heb ik vrijwilligerswerk gedaan aan het Lideke Wery Educational Institute in Sri Lanka. Hoewel ik wist dat het bijzondere maanden zouden gaan worden, heeft het me nog meer gebracht dan ik had kunnen hopen. Een ervaring waar ik altijd met veel plezier aan terug zal denken.

### **Taken**

Als project coördinator op het instituut heb ik de headmaster ondersteund in het managen van de school. Dit hield in dat ik hem ondersteunde in operationele taken, vergaderingen leidde, financiën controleerde en daarnaast een aantal andere projecten had. Mijn voornaamste project was gericht op 'knowledge management', namelijk kennisoverdracht van medewerkers. Hierbij ging het om het in kaart brengen welke informatie er is, wat gedocumenteerd moet worden en hoe overdracht van informatie zo goed mogelijk kan verlopen.

Naast het uitvoeren van project coördinator specifieke taken gaf ik twee klassen Engelse les (B1/B2 niveau), in totaal 19 studenten van rond de 18-20 jaar oud. Deze studenten bereidde ik voor op het British Council Aptis examen. In de lessen besteedden we aandacht aan: spreken, schrijven, lezen, luisteren, grammatica en vocabulaire. Beide lessen duurden twee uur, waardoor ik hier 4 uur per dag mee bezig was.

### **Cultuur**

Wonen en werken in Sri Lanka betekent dat je dagelijks in contact bent met de Sri Lankaanse cultuur. Eentje die in vele opzichten behoorlijk anders is dan de onze. Doordat je langer op dezelfde plek zit en ook samenwerkt met Sri Lankaanse collega's, leer je de cultuur pas echt kennen en ervaar je het land anders dan toeristen.

Een van de dingen die mij bijvoorbeeld erg opviel was het feit dat mensen veel meer korte termijn denken. Dit betekent ook dat je bij activiteiten die gepland worden soms afvraagd of het allemaal wel op tijd geregeld is. Uiteindelijk komt het eigenlijk altijd goed en ik heb dan ook geleerd om onze Nederlandse plan-cultuur af en toe wat los te laten. Ook wel eens lekker.

### **Persoonlijke impact**

Hoewel ik wist dat ik begon aan een bijzonder avontuur waarbij ik een bijdrage zou gaan leveren aan de toekomst van jeugd in Sri Lanka, had ik niet verwacht dat de impact direct zo zichtbaar zou zijn. Ik was al trots door de groei die ik zag bij mijn studenten, maar realiseerde me de echte impact pas een paar dagen na de examens.

Van verschillende studenten kreeg ik namelijk berichtjes dat ze of een betere positie hadden gekregen in het hotel waar ze werkten, een baan hadden gevonden of een ander examen hadden gehaald. Dit alles door de enorme verbetering in hun Engels niveau. Wauw!

Ik heb veel dingen geleerd gedurende deze periode, bijvoorbeeld over de cultuur en veelal ook over mezelf. Wat me vooral bij zal blijven is dat er zoveel meer is dan werken en geld verdienen. Mijn tijd op de school is iets waar ik namelijk ontzettend veel plezier en energie uit heb gehaald. Een klein beetje van mijn tijd heeft direct een bijdrage geleverd aan de toekomst van mijn 19 studenten (en indirect aan de andere studenten op school). Hoe bijzonder is dat?!